



NS Nyhedsbrev

**NSDAP/AO : PO Box 6414
Lincoln NE 68506 USA
www.nsdapao.org**

#1077

05.11.2023 (134)

Lederskab mellem nationalt fællesskab og elitisme

fra Michael Kühnen

GERD LAUCK

Den tredje nationalsocialistiske generation er børnebørnsgenerationen, som fra 1968 fører kampen mod det nazistiske forbud og for en genetablering af NSDAP. Også den har allerede frembragt lederpersonligheder, og vores fællesskab i den NYE FRONT har for længst fået et ordentligt, funktionelt og diskret korps af politiske ledere. Det synes imidlertid for tidligt at udpege sådanne ledere ved navn og fremhæve dem som eksemplariske eksempler på nationalsocialistisk lederskab - det må historien afgøre en dag, når det i tilbageblik vil være muligt at bedømme, hvem der varigt har bevist sig som lederkammerat i ubrudt loyalitet og uomtvistelig holdning.

Men fra den nye generations tidlige dage i vores nationalsocialistiske bevægelse er der to kammerater, hvis betydning i vores partihistorie allerede er fastslået:

Vi tænker på Wolf-Dieter Eckart, som i 1968 var den første af børnebørnenes generation, der tog den politiske kamp op for den nationalsocialisme, som man allerede havde troet var politisk død. Pg. Eckart mislykkedes ganske vist som politisk leder og trak sig stort set tilbage i slutningen af 1970'erne. Men han beholder æren af at have startet kampen.

Den virkelige rollemodel for en nationalsocialistisk leder af den nye generation er imidlertid Gerd Lauck, den organisatoriske leder af NSDAP's Aufbau- und Auslandsorganisation!

Lauck, der er amerikansk statsborger, men som betragter sig selv som Amerikadeutscher - dvs. en tysker, der tilfældigvis er født i Amerika - blev allerede som 18-årig medlem af en af de første nationalsocialistiske organisationer efter afslutningen af den lange nat, NS-Kampfgruppe Großdeutschland (NSKG). NSKG var en militant undergrundsorganisation, der havde til formål at gennemføre en væbnet omstyrtelse. For dem dannede den 18-årige Amerikadeutsche Lauck en udenlandsk organisation i USA. Da NSKG blev fuldstændig opløst i BRD i 1973, var der kun den udenlandske organisation tilbage, hvorfra Pg. Lauck skabte den egentlige nationalsocialistiske kamporganisation i efterkrigstiden:

Opbygningen af organisationen startede praktisk talt fra bunden. Unge kammerater, der i dag slutter sig til vores stadig lille, men velfungerende og succesfuldt arbejdende bevægelse, vil næppe kunne forestille sig, at der for godt ti år siden stort set ikke var noget som helst - ingen organisation, ingen propagandamidler, ingen idé, simpelthen ingenting: bortset fra nogle få fanatiske unge nationalsocialister, der turde tage fat på en tilsyneladende håbløs opgave, nemlig genopbygningen af det nationalsocialistiske parti og kampen for det fjerde rige!

Blandt dem var Gerd Lauck den virkelige leder: Hvilken fantasi, hvilken vilje og beslutsomhed det krævede at opgive sit privatliv og sit erhverv for en bevægelse, som endnu ikke eksisterede igen, og som han selv først ville opbygge efter mange års kamp! Han organiserede de første trykkemuligheder, skabte NS-KAMPFRUF, den første åbent nationalsocialistiske avis i efterkrigstiden, som stadig udkommer regelmæssigt den dag i dag, han udviklede konceptet om en bevægelse, der arbejder i propagandaundergrunden på grundlag af cellestrukturen, han fandt finansieringsmuligheder - og med ufatteligt små midler kom kampen i gang og fandt flere og flere tilhængere i Tyskland.

Lauck modstod i den forbindelse konsekvent fristelsen til i betragtning af den manglende politiske infrastruktur at udråbe sig selv til ny leder eller at præsentere sin lille troppe som et nyoprettet NSDAP - begge dele ville have været en karikatur af vores store fortid! Han forstod snarere sin opgave som en tjeneste for det fremtidige parti. Denne disciplin, partiets forrang - også selv om det endnu ikke eksisterer igen - over det personlige lederskabs forfængelighed, denne afkald på at hverve personlige tilhængere, princippet om, at leder og organisation skal bevise sig selv i aktivisternes øjne, skal vinde deres tillid, før de kan kræve den til gengæld - alt dette Pg. Lauck håndhævede i den spirende bevægelse. Alt dette blev

et forbillede for os, efter at vi - udsprunget af NSDAP/AO - skabte en juridisk gren af den nationalsocialistiske bevægelse og dermed tog et afgørende skridt fremad i kampen for partiets grundlæggelse.

Men vi må aldrig glemme, hvem vi skylder den kendsgerning, at grundlaget for dette genopbygningsarbejde allerede var blevet lagt, at principperne for ægte nationalsocialistisk ledelse igen var blevet bevidst - det skylder vi Gerd Lauck og hans NSDAP/AO. Deres betydning for vores arbejde kan ikke overvurderes - uden Pg. Laucks kamp i 1970'erne ville det første gennembrud i 1980'erne have været utænkeligt.

Og selv om vores samfund i mange år har domineret overskrifterne og er vokset til at blive den førende kraft i den nationalsocialistiske bevægelse, har vi altid kun været den ene, den lovlige arm af en enkelt, forenet bevægelse, hvis anden, den ulovlige arm, fortsat er NSDAP/AO under ledelse af Pg. Også denne del af vores bevægelse har i de seneste år gjort store fremskridt, råder i dag over betydelige tekniske og materielle muligheder og har - som tidligere - en juridisk uangribelig position gennem sit hovedkvarter i USA, som altid vil være et sikkerhedsnet for os. Gerd Lauck står som os alle sammen stadig i begyndelsen af sit liv som nationalsocialistisk leder, og det er endnu alt for tidligt at foretage en endelig historisk vurdering af ham. Men resultaterne af de første halvanden årtiers ledelsesarbejde og hans holdning som ægte leder retfærdiggør, at han kan regnes med til nationalsocialismens store ledere, som er et eksempel og en opmuntring for os alle sammen!

I dette kapitel har vi lært at forstå det nationalsocialistiske lederskab gennem eksemplet med store lederpersonligheder - og i den forbindelse har vi udvalgt dem, som er værdige til den største ære og repræsenterer ægte rollemodeller for os: Ud over tre historiske ledere af NSDAP var der tre medlemme i efterkrigstidens nationalsocialisme, en fra hver nationalsocialistisk generation, som stadig er i live i dag.

Menneskeligt set kunne alle disse kammerater, som kun repræsenterer en lille, om end meget imponerende, del af den nationalsocialistiske ledermasse, næppe være mere forskellige, men i deres liv har de alle bevist og beviser stadig den formende kraft af de etiske principper for nationalsocialistisk lederskab, på trods af alle forskelle i deres opgaver og de historiske betingelser og forudsætninger for deres kamp:

De var og er alle først og fremmest kammerater - de var og er en elite, men en elite FOR fællesskabet. I deres liv forener de spændingen mellem dannelsen af et hastværk og ideen om et nationalt fællesskab og muliggør dermed ægte nationalsocialistisk ledelse!

DEN NYE FRONT

For at kunne opfylde sin opgave som den tyske nations politiske avantgardeorganisation må det nationalsocialistiske parti blive et organisk fællesskab af de mennesker, der i deres liv realiserer de etiske principper i en af de tre forskellige manifestationer af den nationalsocialistiske menneskeopfattelse - arbejderisme, soldaterisme og lederisme - i deres liv. Kun sådanne mennesker er virkelig nationalsocialister og værdige til at blive og forblive partimedlemmer i NSDAP:

Partiets fundament dannes af arbejderne - dvs. af de mennesker, der på deres plads og efter deres tilbøjeligheder og evner arbejder mentalt eller fysisk med alle deres kræfter for det nationale fællesskab i overensstemmelse med princippet om **"det fælles bedste frem for egeninteresse"** og dermed underordner sig partiets krav på ledelse.

Spydspidsen i partiets kamp for et nationalsocialistisk oprør udgøres af de politiske soldater - krigere, der som riddere af den nationalsocialistiske orden er parate til at ofre og vove alt for at tjene revolutionen: De, der sværger ved hagekorsflaget, har intet tilbage, som stadig tilhører dem!

Den politiske generalstab, nationalsocialismens åndelige lederorden, udgøres af de politiske ledere - ledere, der som arbejdere og kæmpere har vist deres evne til at lede folk, lederpersonligheder, der vokser til en ægte völkisk elite, men som alligevel altid forbliver Volksgenossen, partifæller og kammerater og aldrig tjener personlige ambitioner, men altid kun partiet og dermed vores hellige idé.

Det totale nederlag under Anden Verdenskrig og den efterfølgende fuldstændige ødelæggelse af NSDAP havde ødelagt dette organiske fællesskab - der ville altid være nationalsocialister i efterkrigstiden, men de udgjorde ikke længere nationens politiske avantgardeorganisation, da partiet ikke længere eksisterede, og da der ikke blev gjort forsøg på at forny det, da SRP-forbuddet ikke var blevet udstedt. Man mente åbenbart, at der ikke længere var behov for et nationalsocialistisk parti, at det nazistiske forbud kunne omgås snildt og Tysklands frihed genetableres med andre midler og taktiske kneb: Men det har vist sig i alle disse lange år, at den tyske nations vej til frihed, enhed og uafhængighed **KUN** fører gennem en ny dannelse af dens magtpolitiske avantgardeorganisation - det nationalsocialistiske parti er bæreren af vores folks livsvilje; uden det bortfalder denne vilje, og Tyskland vakler ind i sin undergang. Den såkaldte "nationale oppositions" tragiske historie siden SRP-forbuddet burde have overbevist os om dette nu, som trods lejlighedsvis illusoriske opblomstringer ikke er andet end historien om en

ubønhørlig nedgang og et stadig mere desperat forsvar mod destruktive kræfter.

Med genfødslen af en nationalsocialistisk bevægelse, den nye generation, siden 1968, er der skabt forudsætninger for at gå til angreb på ny mod disse kræfter i den minusverden, der omgiver os, og for at angribe ondskaben ved roden! Kun det kan gøre det muligt for vores nation at overleve og blomstre!

Og der skulle flere år til, før Tysklands nationalsocialister forstod, at en genfødsel af ideer og bevægelser alene ikke var nok, og at man ikke kunne forvente nogen ny leder som mirakelhelbreder for den tyske sygdom. PARTEI må opstå på ny, hvis nationalsocialismen skal have en chance for at genvinde sin styrke. Det er fortsat NSDAP/AO's historiske fortjeneste under Pg. Lauck at have erkendt dette og at have håndhævet det bredt som princip. Men NSDAP/AO's cellestruktur, som arbejdede under jorden, gav sikkerhed for at holde nationalsocialismen i live og fremme den propagandistisk, men ingen realistisk og forudsigelig mulighed for rent faktisk at genetablere partiet som en politisk enhed, der er i stand til at handle.

Vejen til den konkrete genfødsel af det nationalsocialistiske parti blev først anvist af vores tankesamfund, som jeg skabte den 8. maj 1977, og som siden er blevet arving til det historiske og kernen i det nye NSDAP. Dette fællesskab er den NYE FRONT - den politiske front for en strålende genfødsel af det nationalsocialistiske parti.

Vi er nået langt i næsten ni års hård og opofrende kamp på denne front: Grundlæggelsen af partiet, som i begyndelsen var et fjernt og næsten mytisk mål, er nu helt konkret inden for vores rækkevidde, ja, det kan endda gennemføres allerede i dag.

Men vi afviser et forhastet forsøg på at stifte partiet på ny - først når Tysklands organiserede nationalsocialister med overvældende flertal bøjer sig for vores krav på politisk lederskab og konkret bekræfter det, og når vores fællesskab har sejret i synlige og objektive politiske gennembrudskampe, vil det være tid til at gennemføre denne allerede i dag mulige genfødsel og dermed realisere vores tidligere drøm - det nyoprettede nationalsocialistiske parti vil være det genfødte NSDAP, og det vil dets partikammerater vide. Det vil endnu en gang være bærer af vores folkets livsvilje og dermed vores nations avantgarde, og det vil folkets kammerater bemærke og endelig anerkende. Derimod vil det kun være af mindre betydning, om der fra tid til anden skal bruges andre navne og camouflagebegreber, og om det kan blive nødvendigt med yderligere taktiske og tilsyneladende kompromiser. Det afgørende er ånden og en organisation, som er fyldt med den, og som derfor kan klare sin opgave.

Det er ånden i den nationalsocialistiske livsindstilling, ånden i de etiske principper

for nationalsocialistiske arbejdere, soldater og ledere, ånden, som gør partiets genfødsel til virkelighed.

Vores samfund har først og fremmest konsekvent fornyet ånden af politisk soldaterånd i SA's tradition - for for at kunne gå de første etaper af denne lange vej med succes, havde det brug for kæmperne og deres klare selvforståelse. SA's genfødsel kan i dag betragtes som afsluttet, og den bestod sin prøve med glans, da ANS/NA blev forbudt i december 1983 og derefter. Siden da har vores indsats været koncentreret om at rekruttere støtte medlemmer og dermed skabe partiets fundament, som kun kan sikres af et tilstrækkeligt og stigende antal almindelige partikammerater. Samtidig opstår der imidlertid i alt dette arbejde og i alle disse kampe de kammerater, som kan fungere som ledere på de forskellige niveauer.

Vores lederkorps blev født i kampen og i det daglige arbejde og beviser sig selv der dag efter dag. Også her blev der fra den mindste begyndelse skabt en overlevelses- og udviklingsdygtig kerne, som i dag har vores bevægelses videre skæbne i sine hænder. Det afhænger af dette lederkorps' enhed og sammenhold, om udviklingen fortsætter uforstyrret, eller om tilbageslag kan lamme os og kaste os tilbage til tidligere udviklingsstadier. Men selv i så fald forbliver vejen klar og vil blive fulgt igen og igen, indtil målet er nået. Vi har givet et eksempel på, at denne vej er levedygtig og lovende. Fra nu af vil der altid være kammerater, som vil fortsætte på den og endelig nå målet.

I sidste ende var det dog den sejrige

NATIONALSOCIALISTISK REVOLUTION!



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

Seit fast 100 Jahren nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung stärker als je zuvor in der Weltbevölkerung. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

Inhaltsstoffe von Massenmord, Verbrechen, Verfolgung und Verdrängung haben nicht nur geschadet, das Karma der gesamten Erde sondern auch geliebten Führern Adolf Hitler zu entzogen.

Alle Nationalsozialisten sind unerschütterliche Volk- und Rassenkämpfer, die die Erhaltung unserer weißen Völker, die Erhaltung unserer weißen Völker (V) - in jeglicher Weise Mittel und Zweck, die Erhaltung der Größe des Reiches, die Erhaltung der Rasse sind vor allem in der Verantwortung.

Der verantwortliche Gegner ist aber nicht, das Volkswort - gegen alle weißen Völker (V) - in jeglicher Weise Mittel und Zweck, die Erhaltung der Größe des Reiches, die Erhaltung der Rasse sind vor allem in der Verantwortung.

Ob "Hitler" oder "Hitler", ob in Wahrheit oder in Erinnerung, ob als Propagandainstrument benutzt oder auf andere Weise, ist nicht unser Problem. Das Problem ist nicht, ob Hitler existiert, sondern ob wir ihn haben!

Carl Ludwig Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.09.2022 (133)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

**Forreste rapport
Interview med Molly**

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligtvis filosofiske og kunstrelaterede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg foresøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - har (www.mourningthefascist.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere at lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver den begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lysset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER
Number 179 (133) Released 1978 April 26, 2017 (133)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware countrymen and racial kinmen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are anti-White immigration, culture destruction, and race-mixing.

Whether "Hitler" or "Hitler", whether in decision battle or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Heil Hitler!
Carl Ludwig Lank



TROTZ VERBOT NICHT TOT!

NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!